

Gaan we een kikker ontleden in de biologielees?

Wat dacht je van de dissectie van een pluizig konijn? De leerkracht zal nauwgezet het beestje dissecteren en fileren. Let wel, het gaat hier om een konijntje dat zichzelf had aangeboden voor de wetenschap. In het derde jaar mogen jullie dan zelf een koeienoog bestuderen en analyseren. Ook hier gaven de koeien toestemming voor. Vegetariërs mogen zich uitleven op tofu. Grapje!

Zijn het slimme leerkrachten?

Twijfel daar maar niet aan.

Moet je een uniform dragen of mag je je mooiste kleren aandoen?

Hoera: je mag helemaal dragen wat je zelf wil! Vrijheid* blijheid! Uitzonderingen*: bikini, zwembroek, hotpants, gescheurde broeken, blotebuikentopjes, marcelletjes zijn niet toegelaten. Witte kousen in bruine sandalen mogen enkel door leerkrachten gedragen worden.

Mag je in de klas je kap dragen?

Je mondkap? Het vaccin zal ons verlossen. Hou nog even vol. Het komt goed.

Is tikkertje spelen op de speelplaats genant?

Ah lief kind, tikkertje, verstoppertje, 123 piano. Laat je lekker gaan!

Zijn er elke vrijdag frietjes in het restaurant?

Beter nog! Er is een heuse 'zetmeel-bar'. Je kiest dagelijks via de zelfbediening of je pasta, rijst of aardappelen wil. Of een combinatie, ha!? De wekelijkse frietjes op vrijdag doen dan even je favoriete 'bar' vergeten.

Mag je spiekbriefjes hebben?

Spiek maar eens gauw of er nog plaats is in de andere secundaire scholen.

Hoe lang duren de speeltijden?

Altijd te kort. 15 minuten

Zou de Cercle een keer op bezoek komen op de school?

Cercle? Jaja, die mogen zeker eens op bezoek komen. Die van Club ook. Wij zijn hier ferm verdraagzaam in de Frères! De bakermat van beide voetbalclubs ligt dan ook in onze school. Alleen die van 'Den Antwerp' laten we op de dorpel van de Mariastraat staan.

Mag je praten in de klas? Ja. Soms. Soms ook niet.

Ga je kunnen kiezen met wie je samen in de klas zit?

Dat treft, voor je het weet worden jullie allemaal vriendjes en vriendinnetjes van elkaar. Bovendien mag je bij je inschrijving ook opgeven bij wie je in klas wil zitten, maar niet om voortdurend te kletsen hé.

Zijn er lockers waar je je mappen en zo kan insteken?

Jawel, precies zoals in Amerika. Die knappe hunk/griet – die net als in de films bij het lockertje naast jou staat – is in de democratische huurprijs inbegrepen. Daarnaast is in de klas zelf sowieso voor elke leerling een kastje voorzien, waar je je boeken in kwijt kan.

Gaan er ook van die mottige turn-T-shirts zijn?

Enkel instagramproof blauwglanzende turnpakken bij ons.

Gaan er veel jongens in de klas zitten?

In deze voormalige jongensschool zitten momenteel 338 jongens en 477 meisjes. Er is dus een kansje dat er een paar meisjes meer in de klas zitten dan jongens. Who run the world? Girls!

Leer je veel over geschiedenis?

Een resem topleerkrachten geschiedenis staat voor jou klaar.

Zijn er plaatsen waar we helemaal niet mogen zijn (omdat de leerkrachten daar vergaderen)?

De leraarskamer = het hol van de leeuw. Daar wil je toch niet vrijwillig zijn?

Wat is Smartschool?

Een digitaal en handig leerplatform. Klinkt chique hé? Al jouw toetsen/taken/leerstof/opdrachten/agenda's/berichten in virtuele wolken. Klinkt al wat minder hé ...

Gaat dat niet te saai zijn in het middelbaar?

'Saai' staat niet in ons woordenboek.

In die grote school waar er zoveel gangen zijn, ga je daar niet in verdwalen?

De eerste week van september wordt voor de eerstejaars een zoektocht door de school georganiseerd zodat je al gauw alle verborgen hoeken en kanten van je nieuwe school leert kennen. Zelfs de diepste krochten van de kelder zullen voor jou gauw vertrouwd terrein zijn! Bovendien kun je je nu al aanmelden via deze website voor een eerste rondleiding. Waar wacht je nog op?

Is dat leuk een school in de stad?

Les krijgen in het hart van de mooiste stad ter wereld? Het is een exclusief voorrecht om tussen Simon Stevin, Guido Gezelle, Jan van Eyck en Maria van Bourgondië te mogen toeven. Da Vinci is ook vlakbij. Mmm! Hoefgetrappel en beiaardlieders zijn bovendien inclusief

Word je geschorst als je vecht?

Ho ho ho, vechtersbaasje. Er is vast nog een plaatsje voor jou in een andere school!

Zijn het lieve leraars of strenge?

Van beide soorten. Voor elk wat wils.

Gaan we veel op schoolreis naar andere landen?

Olijk Oostenrijk? Wild Westouter? Prachtig Parijs? Levendig Londen? Idyllisch Italië? Bruisend Berlijn? Nice New York of indrukwekkend Indië? Schrijf je maar in bij de Frères, dan kan je mee als je wil.

Zijn er middagactiviteiten?

Laat corona aub ophouden. Dan kunnen we er terug invliegen in die middagactiviteiten: knutselen, yoga, dans, zumba, badminton, jogging, tekenen in de stad, tussen twee vuren, voetbal, basketbal ... Please STOP Corona!

Mogen we onze Ipad meedoen naar school?

Hoeft niet, we hebben zelf computers op school. Spelletjes niet inbegrepen!

Krijg je ijsjes na het eten?

Een ijsje, een donut, een koek of een stuk fruit ... aan jou de verscheurende keuze bij de zelfbediening in het restaurant.

Mag je drinken tijdens de lessen?

Water bedoel je? Ja, dat mag.

Als de bel gaat moet je dan al in de klas zijn?

Wauw, ben je écht zó vlijtig? Schrijf je snel in op onze school! Zulke flinke kinderen zijn extra welkom! Bij het belsignaal maken we rijen op de speelplaats. Dan gaan we samen naar de klas, maar jij mag vooraan in de rij staan.